

XVI.13+14

## Vrijdag 26 maart 2021

Je krijgt enkele **Flitsen** uit de gemeenschap, waarna nog een beschouwing over de blijvende verwoesting, al 10 jaar lang, van Syrië door het westen: **“Wir haben es nicht gewusst!”**. Vermits de grote commotie in kerkelijke kringen aanhoudt, heb ik getracht nog eens kort een verantwoorde houding hierop te formuleren: **“(G)een kerkelijke inzegening van een homoseksuele verbintenis”**. Verder een bezinning over de **Wijsheid uit de woestijn (10): de heilige Dorotheus wordt geestelijke leidsman. (I)**. In **En dit nog** krijg je weer een waaier van info over Syrië en nu ook over Libanon, de coronawaanzin, de wereld, de Kerk. Voor volgende vrijdag willen we onze volle aandacht besteden aan de liturgie van de Goede Vrijdag en krijg je dus van mij **geen bericht**.

## Flitsen

### Een bijzondere verjaardag

We vierden de 40<sup>e</sup> verjaardag van Ibrahim, de landbouwingenieur, verantwoordelijk voor het terrein en de arbeiders. Bovendien doet hij voor de gemeenschap vele boodschappen. Hij behoort tot de grote familie Srouf uit ons dorp Qâra die in de 13<sup>e</sup> eeuw ontsnapte aan de sultan Baiber van de Mammelukken, die het klooster van Mar Yakub verwoestte en niet alleen de meeste monniken maar ook de helft van het christelijke dorp Qâra liet uitmoorden en de anderen als slaven meevoerde. Qara had 13 kerken en een bisschop. Er was al een bisschop uit Qara die aan het eerste oecumenisch concilie (Nicea 325) heeft deelgenomen! Later keerde de familie terug. Het dorp werd gewoon naar deze familie genoemd. Als 15-jarige jongen kwam Ibrahim al in het klooster werken en toen de oorlog uitbrak wilde hij zich voegen bij zijn neef, aboe Georges die al eerder besloten had met heel zijn gezin aan te sluiten bij de gemeenschap Mar Yakub. Beiden nemen nu onder leiding van moeder Agnes-Mariam het grootste deel van het materieel/financieel beleid op zich. Op de avond van de verjaardag viering heeft aboe Georges menig bijzonder spannend moment uit de oorlog in herinnering gebracht. Lachend voegde hij er aan toe dat hij zware situaties beleefd heeft maar dat de moeilijkste momenten van zijn leven kwamen sinds hij met Ibrahim samenwerkt!

### Intense liturgie van de vasten

Gedurende de vasten (behalve op zaterdag en zondag) zijn de gebeden al ruim uitgebreider dan doorheen het jaar, o.m. met de lange dagelijkse (en bijzonder mooie) “grote completen”. In de Goede Week wordt een groot deel van de dag én de nacht door de Liturgie in beslag genomen. Vorige donderdag was het de dag van “de grote boete canon”, een zeer lang liturgisch gedicht dat zowat alle boete-momenten uit heel de Schrift in herinnering brengt. Het zijn 9 ‘oden’ (letterlijk: gezangen) met 320 gebeden. Bij elk gebed hoort een grote ‘metanie’ (knielen op twee knieën en buigen met het hoofd tot tegen de grond; geen enkel fitnesscentrum zou het beter doen!). Naargelang de leeftijd worden er uiteraard in de praktijk wel ‘metaniën’ overgeslagen. Moslims hebben later dit gebruikt van de monniken overgenomen door met twee knieën te knielen en te buigen met het hoofd tot op de grond. Zaterdag was dan de

dag van de 'akathisthymne' (letterlijk: niet zitten), die ter ere van O.L. Vrouw staande gezongen wordt. Het is tevens een herdenking van de bevrijding in 626 van Constantinopel, dat door de Perzen omsingeld werd. Terwijl priesters en volk gans de nacht deze hymne zongen, dropen de Persen af. De vijfde zondag werd de grote Egyptische kluizenares, de heilige Maria herdacht (5e eeuw). Als fameuze prostituee komt ze tot inkeer in de kerk van de verrijzenis in Jeruzalem en trok zich dan voor 45 jaar terug in de woestijn van Palestina, waar ze een wonderbaar leven leidde van gebed en boete. Zondagavond zagen we de ontroerende film over Jezus, die een trouwe weergave is van het evangelie van Johannes.

Er is een bestelling binnengekomen waardoor we 2 ton kaarsen maken voor een ngo. Dit zijn ongeveer 50.000 kaarsen, wat ongeveer twee weken werk betekent voor twee arbeiders, deskundig opgeleid en geholpen door de fraters. Deze laatste vrijdag van maart wordt hier de klok een uur verder gezet en wordt het zomeruur ingevoerd.

### **“Wir haben es nicht gewusst”**

Na WO II probeerden vele verantwoordelijken zich te verontschuldigen voor de gruwelen van het Naziregime en het feit dat zij er zich niet tegen verzet hebben door te zeggen dat ze echt niet wisten dat het zo erg was. De Franse oud ambassadeur Michel Raimbaud weet niet alleen goed wat er in Syrië gebeurt maar heeft ook de moed om krachtadig te protesteren tegen het criminele gedrag van westerse politici en media tegenover het Syrische volk en land. 'n Honderdtal westerse regeringen blijven als de meesters van de wereld het Syrische volk uithongeren, zonder enige spijt en zonder enige schaamte. Het is een hysterie van geweld en vernietiging, gebouwd op leugens. Zij zullen hiervoor eens door het Internationaal Strafhof berecht moeten worden. Michel Raimbaud stelt voor dat ze zich dan verontschuldigen met de uitvlucht: *“wij wisten niet dat er een internationaal recht bestond...”*

Het herinnert ons aan de vernietiging van Irak met 2 miljoen doden, waarvan een half miljoen kinderen, uitgevoerd op grond van de leugen dat Irak klaar stond met massa vernietigingswapens. Decennia later wist de wereld eindelijk dat het een leugen was. De topcrimineel Collin Powell heeft er zich vanaf gemaakt door terloops te zeggen dat hij slecht was ingelicht. Staatssecretaris Madeleine Albright vond dat al die doden best de prijs voor de “democratie” waard waren! Er is zelfs nooit enig officieel excuus gekomen. Inmiddels werd Irak, een van de modernste Arabische landen toen naar het steentijdperk gebombardeerd, met dramatische gevolgen ook voor de christenen (<https://francais.rt.com/opinions/84954-syrie-nous-ne-savons-pas-qu-il-y-a-droit-international-michel-raimbaud>).

Voor Syrië, een van de meest vooruitstrevende en welvarende landen van de Arabische wereld, wordt het mogelijk nog erger. Anderzijds blijft ook het eensgezinde verzet van het Syrische volk tegen het westers terrorisme steeds maar groeien. Hoe erger het wordt, hoe groter de weerstand. Maandag hielden de clans en stammen in Deir Ezzor een forum waarin ze hun vastberaden verzet uitdrukten tegen het terrorisme en tegen de bezetting door de VS en Turkije. Uitdrukkelijk verklaarden ze zich solidair met het Syrische leger en de president. Van zijn kant prees de gouverneur, Fadel Najjar de clans en stammen voor de loyaliteit en moed, die ze getoond hebben gedurende gans de tijd van deze oorlog.

## **(G)een kerkelijke inzegening voor een homoseksuele verbintenis.**

De Antwerpse bisschop J. Bonny, gesteund door Belgische en Duitse collega's, is bijzonder boos omdat de Congregatie voor de geloofsleer de inzegening van een homoseksuele verbintenis op 22 februari 2021 als ongeoorloofd, ongeldig verklaarde. Met zijn protest oogst hij bijzonder veel bijval in de media hoewel vele gewone gelovigen (en niet alleen 'conservatieven'!) het met hem niet eens zijn. Hun stem wordt echter niet door de media vertolkt.

Het pleit voor deze bisschop dat hij homoseksuelen en alle anderen die in "onregelmatige situaties" leven, bijzonder nabij wil zijn: homo's, lesbiennes, transgenders, prostituees ... Als een goede vader wil hij alle kinderen aan tafel. Zijn bedoeling is goed maar dit betekent niet dat zijn houding en redenering juist zijn.

Seksueel leven buiten een vast huwelijk zoals in een homoverbintenis is intrinsiek ongeordend, tegen de Schrift (Genesis 19, 1-29; Romeinen 1, 24-27; Korintiërs 6, 10; 1 Timotheüs 1, 10) en de natuurwet. Dit staat boven iedere tijdsgeest. Het is tegen de scheppingsorde die een vast huwelijk tussen man en vrouw voorziet voor de voortplanting. En kinderen hebben het recht om alleen in deze blijvende, exclusieve huwelijksverbintenis te worden verwekt, gedragen, geboren en opgevoed. Alleen zo wordt de menselijke waardigheid gerespecteerd.

Wanneer Mgr. J. Bonny spreekt van "*ingeboren identiteit*" voor homo's, blijkt hij een vergissing te begaan en zijn wensen voor werkelijkheid te houden. Er schijnt tot heden geen enkel "homogen" of aanduiding gevonden te zijn die er op zou wijzen dat iemand als homo geboren wordt, hoe sterk de neiging ook kan zijn en hoe ver ze ook kan teruggaan tot in de kindertijd. Daarom spreken we van "neigingen". Deze ontkenning van de biologische werkelijkheid ter ondersteuning van een populaire illusie is nog een nasleep uit de jaren 60 van vorige eeuw met o.m. Simone de Beauvoir (+ 1986) die beweerde dat iemand niet als vrouw geboren wordt maar als vrouw (door de maatschappij) gemaakt. Het was toen een bijzonder succesvolle misvatting. Nu klinkt het: men wordt als homo geboren en er is dus niet aan te doen.

Waarom ook plots zoveel belang hechten aan een kerkelijke inzegening? Als mensen omwille van de afwijzing hiervan nu de Kerk verlaten, hebben ze haar al lang de rug toegekeerd. Ze willen eigenlijk geen zegening, ze willen dat de Kerk hun verbintenis, die in wezen een ernstige ontaarding is, openlijk toejuicht. De Kerk moet voor hen met de huidige tijdsgeest meedoen in een soort openbare gay parade.

Wanneer de bisschop waarschuwt deze mensen niet als zondaars te beschuldigen heeft hij groot gelijk. We zijn allen zondaars. Wanneer aan Jezus een overspelige vrouw gepresenteerd wordt die volgens de wet van Mozes gestenigd moest worden, geeft Hij na lang wachten dit geniale antwoord: "*Laat degene onder u, die zonder zonden is het eerst een steen op haar werpen*" (Johannes 8, 7). Hiermee leert Hij dat we de anderen niet moeten veroordelen voor de zonde. Hij openbaart dat het kwaad en het geweld in ons eigen hart schuilen. De farizeeën willen én Jezus én de vrouw veroordelen. Jezus laat hen zichzelf oordelen. Voor de overspelige is Hij zeer mild maar ook zeer duidelijk: "*Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig van nu af niet*

*meer*” (v. 11). Al wordt de persoon niet veroordeeld, haar levenswijze is wel degelijk zondig.

Onze bisschop beroept zich op de synode van het gezin (2015). Deze heeft echter duidelijk gesteld dat er geen gelijkenis mogelijk is tussen een verbintenis van homoseksuelen en het huwelijk (eindverslag nr. 76, 221 voor, 37 tegen). In de apostolische aansporing *Amoris laetitia* (2016) van Franciscus staat het nog duidelijker. Tussen de twee zijn zelfs “*geen verre analogieën*” mogelijk (nr. 251).

Ruim 'n halve eeuw geleden beleefden we een gelijkaardige situatie<sup>1</sup>. De Belgische bisschoppen (- 1, de bisschop van Gent!) schreven een verklaring met de onmogelijke opdracht om het gezag van Paus Paulus VI te behouden en zijn leer in *Humanae vitae*, die krachtig contraceptie afwees, te verwerpen. Het was theologische acrobatie op Olympisch niveau, gerealiseerd na 5 ontwerpteksten, met de hulp van de meest gezaghebbende Leuvense theologen. De media bulkten van verklaringen en open brieven in pamfletstijl vanwege de hele intelligentsia van ons land, allen tegen *Humanae vitae*. De Belgische bisschoppen waren in éénklank met hun Duitse collega's en hun verklaringen verschenen ook op dezelfde dag (30 augustus 1968). Noch in de theologie, noch in de geneeskunde had men nagedacht over de “aanslag” die contraceptie betekende. Pierre Simon (+ 2008), tweemaal grootmeester van de Franse Loge, pionier van de “*seksuele en reproductieve rechten*” en van “de pil” wist het wel en had duidelijk ingezien dat de wettelijke erkenning van contraceptie de “hefboom” was waarmee hij alle menselijke en christelijke waarden in het huwelijk kon “opheffen”. Triomfantelijk draait hij een bekende uitdrukking om, wanneer contraceptie wettelijk erkend wordt: “*wij hadden de oorlog gewonnen, wij moesten alleen nog maar een veldslag leveren*”. Helaas heeft de latere evolutie hem op overweldigende wijze gelijk gegeven. Ondertussen werd de Leuvense huwelijkskleer als de juiste en onfeilbare visie beschouwd van waaruit *Humanae vitae* moest gecorrigeerd worden. Het onbegrip van onze bisschoppen jegens de visie van Paulus VI heeft een dynamische huwelijkspastoraal tot nu toe geblokkeerd. Wel hebben ze twee decennia later in het Geloofsboek (1987) enigszins hun verklaring willen goed maken. Kardinaal Döpfner (+ 1976), voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie heeft op zijn sterfbed aan de Eichstätter moralist prof. Fleischmann uitdrukkelijk verklaard: “*Hoe meer ik er over nadenk, hoe meer ik overtuigd geraak dat de paus gelijk had!*” En kardinaal Suenens, aanvankelijk promotor van contraceptie, heeft zich later wijselijk hierover nooit meer uitgelaten.

Een pastoraal die zich niet richt op het Evangelie van Jezus Christus maar zich aanpast aan de tijdsgeest heeft geen toekomst. In het huwelijk gaat het uiteindelijk om de totale wederzijdse gave van zichzelf. De totale gave van zichzelf van Jezus blijft het model voor het leven van ieder christen. Jezus heeft de lat zeer hoog gelegd. In onze zwakheid mogen we rekenen op zijn barmhartigheid maar niemand, ook de Kerk niet,

---

<sup>1</sup> Uitvoerige uitleg en verantwoording vind je in onze studie: Daniël MAES, *Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie*, De Blauwe Tijger, 2017. Iedereen wist het, contraceptie was de grootste ontdekking van de moderne tijd en...een duizelingwekkend financieel succes voor de farmaceutische industrie. Na een halve eeuw blijkt het de grootste catastrofe te zijn op fysisch, maatschappelijk, psychisch en moreel gebied.

mag of kan de lat lager leggen. Zonder de boodschap van het Evangelie en de authentieke leer van de Kerk is er geen vruchtbare pastoraal.

### **Wijsheid uit de Woestijn (10): De hl. Dorotheus wordt geestelijk leidsman (I)**

St. Paulus schrijft aan zijn leerling Philemon: *Ik schrijf je in het goede vertrouwen, dat je mij zult gehoorzamen. Immers ik weet, dat je zelfs meer zult doen dan ik vraag* (Philemon 1, 21). Wanneer een monnik het kloosterhabijt aantrekt legt hij drie geloften af : een gelofte van kuisheid, van armoede en van gehoorzaamheid. Wat volgt zal ons tonen hoe onze heilige Dorotheus (woestijnvader van de 6e eeuw) uitblonk in de deugd van gehoorzaamheid en hoe hij die deugd wist over te dragen aan zijn leerlingen.

Onder allen die de heilige Siridus onder de leiding van de H. Dorotheus plaatste, was er niemand opmerkelijker dan de heilige Dositheus, die de eerste van zijn discipelen was.

Er was niets in het leven van deze religieuze heilige dat niet zeer stichtelijk was. De wijze waarop Dorotheus Dositheus behandelde toonde aan hoe wijs en verlicht hij was in de kennis van het redden van zielen. Zie hier de voornaamste omstandigheden.

De heilige Dositheus was de zoon van een luitenant van de keizer en genoot een opvoeding vol delicatessen, kenmerkend voor mensen van die stand. Hij had geen onderricht gekregen in de kennis van God en leerde nooit iets wat de godsdienst of zijn verlossing betrof. En terwijl hij leefde in een corrupte wereld, stond God toe dat de dienaren van zijn vader op een dag in zijn tegenwoordigheid spraken over de heilige pelgrimsoorden in Palestina. Hij was enthousiast en wenste met eigen ogen die oorden te bezoeken waarover met zoveel lof werd gesproken. Toen hij dus in Jeruzalem was aangekomen en de heilige plaatsen had bezocht, niet zozeer uit vroomheid maar uit nieuwsgierigheid, om dingen te zien die zeldzaam waren en hem konden behagen, bezocht hij Gethsemane<sup>1</sup>. Het was op deze plaats dat God zijn bekering begon toen hij een schilderij zag van het laatste oordeel en de verschillende kwellingen waarmee God de zondaars in de onderwereld zal straffen. Dit beeld verwonderde hem. Hij dacht bij zichzelf na over wat zoiets nieuws kon betekenen toen hij plots een Vrouw van buitengewone majesteit en schoonheid naast zich zag staan. Ze legde hem uit wat de afbeelding betekende en gaf hem heilzame raad. Haar woorden ontroerden hem en hij smeekte haar hem te zeggen wat hij moest doen om die martelingen te ontlopen. Zij antwoordde: "*Mijn zoon, daarvoor moet je je oefenen in het vasten, je onthouden van het eten van vlees en ijverig bidden*", en terstond verdween ze.

Vanaf die dag veranderde Dositheus zijn leven. Hij bracht de raad die hij zojuist gekregen had met grote ijver in praktijk. Deze verandering verbaasde degenen met wie hij gewoon was samen te leven, en zij konden niet nalaten hem te zeggen dat het leven dat hij leidde niet geschikt was voor deze wereld, en dat als hij die levensstijl wilde voortzetten, hij zich moest terugtrekken in een klooster, waar hij zich gemakkelijker kon redden dan in het rumoer en de moeilijkheden van de wereld. Dositheus, die nog nooit van een klooster of van het leven aldaar had gehoord, vroeg degenen, die hem deze raad hadden gegeven, hem naar de plaats te brengen, waarover zij spraken. Dus brachten ze hem naar het klooster van de heilige Siridus,

die sommigen van hen goed kenden. Deze heilige Abba stelde hem onmiddellijk voor aan de heilige Dorotheus. Hij beval hem deze jongeman te verwelkomen en zijn intenties te leren kennen en hem daarna te zeggen wat hij van hem vond. Dositheus had maar één reden voor zijn komst naar het klooster: hij wilde zijn ziel redden, en wat Dorotheus hem ook vroeg, er kon nooit een ander antwoord uit hem worden getrokken. Toen de heilige Dorotheus dus aan de heilige Siridus had gezegd, dat hij geloofde dat niets hem in de weg stond hem te ontvangen, beval deze heilige abba hem de leiding over zijn ziel op zich te nemen, omdat hij hem in de huidige omstandigheden niet bij andere religieuzen kon plaatsen. De heilige Dorotheus, die zich verontschuldigde voor een opdracht die een grotere bekwaamheid vereiste dan de zijne, zag zich verplicht zich over te geven aan het bevel van Siridus en aan het oordeel van de heilige Barsanuphius, die voorspelde dat God deze ziel door zijn toedoen wilde redden.

Het eerste waar de heilige Dorotheus zich op toeleegde was Dositheus tot matigheid op te voeden, hetgeen zo goed lukte dat hij hem langzamerhand in staat bracht het te stellen met enkele broden per dag, in plaats van de buitengewone hoeveelheid die hij at in de eerste dagen van zijn bekering. De dagelijkse taak die hij hem opdroeg was het dienen van de zieken, voor wie hij toen verantwoordelijk was.

Dositheus, die goede zeden had en van nature geneigd was tot zachtmoedigheid, verrichtte dit werk met zulk een gratie, nauwkeurigheid en properheid, dat hij allen, die er getuige van waren, tot een reden van stichting en troost was. Als hij zich toevallig schuldig maakte aan een grof woord, of iets naliet in de dienst dat hem was opgedragen, was hij zo ontsteld dat hij zich terugtrok in zijn cel, waar hij neerknielde en in tranen uitbarstte, zonder enige troost te willen ontvangen. Toen kwam de heilige Dorotheus tot hem en zei, met de naastenliefde waarvan hij vervuld was: « *Broeder, ben je ongeduldig? Weet je dan niet dat zij die jij dient leden van Jezus Christus zijn en dat jij Hem dient in hun persoon? Waarom doe je je dienst aan hen zo slecht? Wil je Jezus Christus kwellen, die alles op Zich neemt wat Zijn dienaren wordt aangedaan* ». De nederige leerling antwoordde slechts met zuchten en tranen. « *Sta dan op* », vervolgde de heilige Dorotheus, ? « *en vat moed; je moet opnieuw beginnen en het beter doen dan ooit, en oppassen dat je niet weer in dezelfde fouten verval. God zal ons in zijn goedheid genadig zijn* ». Dositheus stond dadelijk op en keerde tot zijn werk terug met een geest, even kalm en rustig, alsof hij uit de mond van God zelf de verzekering had ontvangen, dat hem zijn schuld was vergeven<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Gethsemane is een tuin aan de voet van de Olijfberg. Het is daar dat Jezus in tranen bad voordat hij gearresteerd werd en de Kruisdood onderging.

<sup>2</sup> Sr. Pascale-Dominique NAU, OP. Les instructions de Dorothée de Gaza (Rome 2014).

Fr. Jean

### **En dit nog**

- ❖ Ons vorig bericht rijkelijk geïllustreerd met info en 8 video's: 1. Leven in Aleppo, 2. Barones Cox vraagt opheffing sancties 3. Hoe sancties leven verstikken, 4. Christelijke oudheden in Libanon, 5. Johannes Climacus, 6.

Arius en Nicea, 7. Izmir, 8. Basiliek van Maria de Meerdere :

- ❖ <https://www.golfbreakers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-209/>
- ❖ [Voormalig Frans diplomaat en auteur Michel Raimbaud vraagt zich af hoeveel decennia er nog moeten verlopen, na de verwoesting van Irak met 2 miljoen doden, vooraleer westerse politici tegenover Syrië bekennen: wij wisten niet dat er een internationaal recht bestond :](https://www.golfbreakers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-209/)  
<https://francais.rt.com/opinions/84954-syrie-nous-ne-savons-pas-qu-il-y-a-droit-international-michel-raimbaud>
- ❖ [20 feiten over Syrië, van de leugen van de “ongewapende volksopstand” tot de leugen van de westerse “humanitaire hulp” : https://kenfm.de/20-fakten-ueber-syrien/](https://kenfm.de/20-fakten-ueber-syrien/)
- ❖ [Een groep diplomaten klaagt de valsheid aan van de Organisatie voor de verhindering van Chemische Wapens omdat ze geen objectieve rapporten maakt maar de westerse belangen tegen Syrië dient \(Duits\) :](https://www.nachdenkseiten.de/?p=70996)  
<https://www.nachdenkseiten.de/?p=70996>
- ❖ [Een goede beschrijving van de dramatische situatie, nu van Libanon, met 8 video's : https://www.golfbreakers.be/quo-vadis-libanon/](https://www.golfbreakers.be/quo-vadis-libanon/)

\*

- ❖ Gaan de Belgen een elektronisch bracelet aanvaarden? <https://medias-presse.info/plandemie-le-gouvernement-belge-prevoit-dimposer-a-ses-citoyens-le-port-dun-bracelet-electronique-permettant-de-surveiller-en-temps-reel-leurs-deplacements/140719/>
- ❖ Belgische Virologen, onafhankelijke vereniging, waarschuwen voor vaccinatie en raden aan om de oproepingsbrief ongeopend terug te sturen, met de vermelding: geen reclame a.u.b. Anderen stellen voor: stook de brief gewoon op: <http://bevibe.123website.nl>
- ❖ Een volkomen gezonde Franse student sterft na gevaccineerd te zijn met AstraZeneca: <https://www.lesalonbeige.fr/deces-dun-etudiant-en-medecine-qui-venait-detre-vaccine/>.
- ❖ [Een man van 28 jaar die deelnam aan het experiment van het covid 19 vaccin van AstraZeneca stierf: https://www.rt.com/news/504174-covid-vaccine-astrazeneca-volunteer-dies/](https://www.rt.com/news/504174-covid-vaccine-astrazeneca-volunteer-dies/)
- ❖ Gaat Noorwegen na vier doden AstraZeneca vaccins helemaal stopzetten? <https://sputniknews.com/europe/202103231082423556-after-four-deaths-norwegian-experts-believe-astrazenecas-vaccine-may-be-stopped-for-good/>
- ❖ Corona Ausschuss, Sitzung 44 met o.a. Mike Yeadon (ex CEO Pfizer) en een overlevende van Nazi Duitsland...: <https://corona-ausschuss.de>
- ❖ R. Fuellmich geeft overzicht van internationale juridische strijd tegen de criminele wereldelite die de grootste aanval ooit in de geschiedenis voert tegen de democratie: <https://www.mondialisation.ca/etat-actuel-de-la-procedure-judiciaire-menee-par-le-dr-fuellmich/5654794>
- ❖ Verdachte dood van president van Tanzania, de charismatische John Magufuli, felle tegenstander van PCR test en van lockdown (Duits): <https://www.exomagazin.tv/tod-im-schatten-der-pandemie-ralph-t-niemeyer-im-gespraech-mit-dirk-pohlmann-das-3-jahrtausend/>

- ❖ Vermits er geen natuurlijke oorsprong van covid 19 bekend is, denken sommige wetenschappers dat het gefabriceerd is:  
<https://www.mondialisation.ca/le-virus-sars-cov-2-donnant-la-maladie-covid-19-a-t-il-ete-fabrique-regard-sur-le-point-de-vue-du-pr-luc-montagnier/5654798>
- ❖ De waarheid van ons huidig systeem en de great reset. In een uur tijd wordt in verstaanbare taal (Nederlands) uitgelegd hoe alles in handen is van een heel kleine elite, machtige families: onze voeding, onze kleding, onze nieuwsberichten, de apparaten die we gebruiken, onze communicatiemiddelen, onze oorlogsindustrie en de grote organisaties voor het milieu... Het zijn aandeelhouders, waarvan de rijksten ook in de andere bedrijven zitten en zo alles controleren. Het doel is de macht en de rijkdom nog meer afnemen van het volk en naar de 0,001 % allerrijksten te laten stromen. Ons verweer is dit in te zien en samen onze vrijheid en waardigheid terug te nemen. Alle media willen dit beletten door te zeggen dat het "fake news" is, terwijl hun manipulatie van de berichten nog sterker wordt:  
<https://www.youtube.com/watch?v=03XVlp1K2rE&t=52s> ;  
<https://stichtingvaccinvrij.nl/de-waarheid-over-ons-systeem-monopoly-een-totaalplaatje-van-the-great-reset-must-see/>

\*

- ❖ [De grote en machtige Amerikaanse staten Texas en Florida, met de republikeinse gouverneurs Greg Abbot en Ron DeSantis heffen alle coronamaatregelen op en zien niets in het volgen van Washington. "Begint onze vrijheid in Florida en Texas" in Gezond Verstand nr 13, blz. 3.](#)
- ❖ [Het boek van Naomi WOLF, \*The End of America. A Letter to a Young Patriot\*, 2008 is actueler dan ooit. Nu worden de democratie en de waardigheid van de mensen zelf vernietigd : <https://sarahwestall.com/the-end-of-america/>](#)
- ❖ [Hoe de media hun verdraaide waarheid wereldwijd verspreiden: <https://www.ninefornews.nl/dit-is-het-belangrijkste-verhaal-over-trump-dat-je-nog-nooit-hebt-gehoord/>](#)
- ❖ Verpletterend verslag over de zelfvernietigingspolitiek van Nederland door Vicki Van Lommel: <https:// Groningerkrant.nl/opinie/de-beer-is-los/?fbclid=IwAR0HbsdoUkPxm56AQZfVS6kjPaKV4QNbmg8tByUfBrdFFInoqDsyud-P4h0>
- ❖ Lockdown gevangenis / Eénwording mens en machine: gouden toekomst? / Klimaatverandering / Vroeg gebruik van de pil? / Pervers geweld tegen kinderen / Rituele moorden: [www.kla.tv/nl](http://www.kla.tv/nl)
- ❖ Toevallig op vrijdag: <https://www.golfbrekers.be/toevallig-op-vrijdag/>

\*

- ❖ Kijk hoe een echte staatsman in 5 minuten meesterlijk antwoordt op de brutale beschuldigingen van een zieke man:  
<https://watch.ignorance.eu/videos/watch/da277144-5276-4d9e-b66c-eb880a79ac05>

\*



- ❖ Estefania ACOSTA, *Benedict XVI, Pope emeritus ?* stelt dat hij niet aftrad als plaatsvervanger van Christus op aarde:  
<https://restkerk.net/2021/03/19/promotievideo-voor-het-boek-benedictus-xvi-paus-emeritus/>
- ❖ Handelt Benedictus XVI als een regerende paus?  
<https://restkerk.net/2021/03/19/benedictus-xvi-handelt-als-een-regerende-paus-en-verleent-prive-audientie-aan-lorenzo-festicini-en-benoemt-hem-tot-ambassadeur-van-vrede-in-benin/>
- ❖ Totaal misprijzen voor de liturgische diensten:  
[https://fr.aleteia.org/2021/03/19/en-belgique-le-mepris-total-des-cultes/?utm\\_campaign=NL\\_fr&utm\\_source=daily\\_newsletter&utm\\_medium=mail&utm\\_content=NL\\_fr](https://fr.aleteia.org/2021/03/19/en-belgique-le-mepris-total-des-cultes/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr)
- ❖ Bach - St Matthew Passion BWV 244 - Van Veldhoven | Netherlands Bach Society. Niet de meest bekende uitvoering maar volgens sommigen wel de mooiste: <https://www.youtube.com/watch?v=ZwVW1ttVhuQ>



Verjaardag van Ibrahim met aanwezigheid van aboe Georges.



Acathist icoon



Zondagmorgen wandeling in de woestijn naar het Anti Libanongebirge



Met picknick



Nieuwe aanplantingen: bonen



De kaarsen worden met 12 in een plasticzak verpakt, voorzien van etiket: "kaarsen van de morgenster"



Zou kunnen dienen als reclamespot!



Vanuit Turijn werden 10 kopieën van de lijkwade over de hele wereld verspreid. De kopie voor het Midden Oosten werd in 2010 aan ons geschonken en hangt nu in de crypte. Tijdens de Goede Week wordt ze in de kerk gehangen.

*Aan allen van harte  
Een Heilige en Goede Week  
En een Zalig Paasfeest*

P. Daniel